

Werkbundeltje Nederlands

3^e en 4^e leerjaar - WEEK 3

OPDRACHT 1: Zing maar mee – “Ik kom eraan!”



Hieronder vind je de link naar een leuk liedje met een tekst uit HOTEL HALLO:

<https://www.youtube.com/watch?v=iPdQRYnHqzA>

Zing maar mee. Je mag daarna de oefeningen oplossen.



1. Vul het goede woord in.

kokosnoot – zonder – kom – wacht – eiland – gaan - oceaan

1. Ik kom eraan, ik kom eraan!
2. Hoe kon jij _____ mij op vakantie _____?
3. Ik vaar dan naar een _____ in de grote _____.
4. Waar jij op mij _____ met een _____.



2. Kleur in.

Kleur het eiland geel.
Kleur de kokosnoot rood.
Kleur de oceaan groen.



3. Puzzel!

W H N F A I S Z K H
Q U B E M H M O F O
G N O I M H K Z V D
Q A A L E O S J M A
J I A A S R K F J V
K T N N E T H C A W
M G O D U C A V J S
E O N N T J O H G M
T O V K V E X Z W Z
Z B J S Z P Z E T X

GAAN
(HET) EILAND
(DE) KOKOSNOOT
KOMEN
MET
(DE) OCEAAN
WACHTEN
ZONDER

OPDRACHT 2: Plakken en lezen: Samen op avontuur is leuker!



Knip op de laatste pagina de prentjes uit en plak ze op de juiste plaats hieronder.



Je krijgt een leuk verhaal wat je kan inkleuren.



Een groene kikker zit op een houtblok.
Hij zegt : « Ik voel me zo alleen. »



De twee groene kikkers zingen.
Ze zingen : « Kwak, kwak. »



Een andere groene kikker komt erbij.
Ze zeggen : « Nu zijn we met z'n drieën. »



De vier groene kikkers springen op en neer.
Ze zeggen : « Hop, hop, hop, hop. »



Maar er is niet zo veel plaats meer op het houtblok. De kikker zegt : « Ik wil meer plaats om te spelen. » « Schuif op, schuif op. »



En de kikkers schuiven op en er valt er eentje in het water. « Ploef. » Ze zijn maar met z'n drieën om te spelen. De kikker zegt opnieuw : « Schuif op, schuif op. »



En de kikkers schuiven op en er valt er eentje in het water. Ze zijn maar met z'n tweeën om te spelen. De kikker zegt opnieuw : « Schuif op, schuif op. »



Even later... « Ik voel me zo alleen... »



Een andere groene kikker komt erbij.
Ze zeggen : « Nu zijn we met z'n tweeën. »



De drie groene kikkers vangen
lieveheersbeestjes.
Ze zeggen : « Lekker, lekker, lekker. »



En de kikkers schuiven op en er valt er eentje
in het water. « Ploef. » Ze zijn maar met z'n
vieren om te spelen. De kikker zegt opnieuw :
« Schuif op, schuif op. »



En de kikker schuift op en hij valt in het water.
« Ploef. » Zo is hij alleen om te spelen.



Een andere groene kikker komt erbij.
Ze zeggen : « Nu zijn we met z'n vieren. »



Een andere groene kikker komt erbij.
Ze zeggen : « Nu zijn we met z'n vijven. »